

Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.



Mångfacetterad präst på nytt uppdrag

Av Tobias Karlsson, 0413-559265, tobias.karlsson@skd.se 24 DECEMBER 2012 14.00



HÖÖR. Han har varit landslagsman i rugby, präst för svenska kyrkan i Los Angeles och sålt en kyrka utanför Bryssel. Sin tro hittade Pelle Sundelin i nattliga samtal. Nu har han ett nytt intressant uppdrag. Att få Stiftsgården Åkersberg att öka sin omsättning.

Efter en dryg timmes intervju vid öppna spisen med Stiftsgårdens Åkersbergs föreståndare är upplevelser det bestående intrycket. Pelle Sundelin har upplevelser så det räcker.

Trots att hans pappa är präst var det långt ifrån självklart att det var den vägen som Sundelin skulle välja.

– Jag har egentligen aldrig varit speciellt kyrklig av mig. Inte heller mina fem bröder. Ingen av dem har varit i närheten att bli präster, säger han.

I slutet på 70-talet träffade han sin hustru Anki som då var sjuksköterska via svenska kyrkan. De fick båda jobb i Centralamerika och jobbade då med humanitärt bistånd till olika flyktingläger i Nicaragua, El Salvador och Guatemala.

Under två års tid reste paret runt i regionen med Costa Rica som bas.

– Under denna period träffade jag mycket kyrkfolk som jag satt och pratade med under sena nätter. Då stod det också klart för mig att det var präst jag skulle bli.

Annons ▾



Pelle Sundelin och hans hustru fick barn, flyttade hem men skulle återvända till regionen vid ett par tillfällen. De goda minnena är många. Men han glömmer heller inte det meningslösa våldet.

– I Guatemala dödades flera präster i en massaker och man tvingades lägga ner stiftet. Prästerna fick gå i exil.

Redan 1981 lärde Pelle Sundelin känna den katolska biskopen Juan José Gerardi från Guatemala. 1998 misshandlades Gerardi till döds utanför sitt garage.

– Vi bodde i Guatemala då och det kändes hur våldet kom nära. I en fullsmockad domkyrka fick jag tala i predikstolen under begravningen.

Några år senare, 2004, flyttade Pelle Sundelin på familjens inrådan till Los Angeles och jobbet som utlandspräst för svenska kyrkan. Uppdragen var varierande med tanke på att det bor tusentals svenskar i regionen. Han höll i gudstjänster vid svenska kyrkan i San Pedro och besökte då och då svenska fångar i regionen.

– Jag träffade Annika Östberg ett par gånger.

– Det är klart att man som fängelse- eller sjukdomspräst i ett annat land fyller en viktig funktion. I vissa fall är man fångens enda kontakt med yttervärlden.

Pelle Sundelin var inte klar med sin internationella karriär. Nästa stopp för honom och hustrun var Bryssel.

– Där sålde jag en kyrka, säger han med ett leende.

Så sent som 2006 fanns det ingen svensk kyrka i EUs huvudstad Bryssel. Istället låg kyrkan några mil utanför i Waterloo dit många svenskar av skatteskal flyttat under tidigt 90-tal. Men det var före EU-inträdet.

– Jag insåg snabbt att kyrkan i Waterloo var en död verksamhet. Snart hittade vi en lämplig kyrkbyggnad nära EU-kommissionen och 2007 var flytten till Bryssel ett faktum.

– Kyrkan i Waterloo såldes istället till en amerikansk kyrka.

Till sist var det så rugby.

Genom sin snabbhet var Pelle Sundelin en duktig rugbyspelare. Ett par juniorlandskamper och en seniorlandskamp står på meritlistan. Karriären inom sporten är inte helt över.

– Jag spelade faktiskt en veteranmatch i höstas.

Trots alla flyttar har kringresandet aldrig varit ett uttalat mål för Pelle Sundelin.

– Vi har aldrig flyttat för flyttandets skull. Så kul är det inte. Men har man flyttat ett par gånger blir det per automatik lättare att byta miljö. Och vi har haft förmånen att kunna se oss omkring, säger han.

Denna artikel har nu korrigerats tillbaka till sin korrekta ursprungsversion. Den första publicerade versionen innehöll felaktigheter orsakade av en teknisk bugg.