

Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.



Åkersberg firar 20 år

Av Tobias Karlsson, tobias.karlsson@skd.se, 0704-142503 9 SEPTEMBER 11.30



HÖÖR. I många år huserade en lantushållsskola på platsen. Men efter att kyrkan visat intresse för lokalerna i decennier kunde Stiftsgården Åkersberg öppna i september 1993. Till helgen firar verksamheten 20 år.

Den idylliska stiftgården har under årens lopp växt fram till en av Höörs största mötesplatser. Även om kyrkan ägde marken tillfälligt redan 1918 var det länge tveksamt om det skulle bli någon stiftsgård i Höör.

Det berättar den nuvarande föreståndaren Pelle Sundelin och Håkan Wiklund. Den senare har varit anställd under alla 20 åren. År 1920 släppte nämligen kyrkan marken. Inte förrän 71 år senare var man tillbaka som ägare.

Åkersberg fungerade länge istället som lantushållsskola.

– Det var en skola med gott renommé och drevs nog mycket på samma sätt under alla år som den var öppen, säger Håkan Wiklund.
– För att få dit elever fick rektorn till en början cykla ut till lantbrukarna. Sätt er dotter i skola, var budskapet han ville förmedla, berättar Pelle Sundelin.

Lantushållsskolan var ett internat där eleverna gick en utbildning som fick dem att bli lantusmödrar.

– På 1960-talet blomstrade skolan som mest. Då byggdes ett nytt elevhem i den västra flygeln, säger Håkan Wiklund.

Annons

Men verksamheten skulle så sakteliga komma att förändras på Åkersberg. Redan 1918 ville kyrkan driva en folkhögskola på Åkersberg. Men stiftet hade då inga pengar för ändamålet. Långt senare, på 1970-talet, låg kyrkan i samtal med kommunen om att kunna ta över anläggningen. Detta eftersom lanthushållsskolan börjat stagnera.

Då på 70-talet hände inget. Men kyrkans propåer fortsatte. Lunds stift med biskopen Per-Olov Ahrén i spetsen ville ha en centralt belägen lokal i Skåne. År 1991 skedde så ett genombrott. Stiftet sålde den dåvarande stiftsgården i Båstad och köpte istället Åkersberg. Nästan omgående skedde projektering och snart var en tillbyggnad till en kostnad på 80 miljoner kronor igång.
– Det var ett jätteprojekt. Det som byggdes då var hotellet, kapellet och matsalen, säger Håkan Wiklund.

Den 19 september stod så allting klart.
– Det fanns ju dem som var kritiska till en sådan satsning. Behövs stiftsgården är en fråga som vi vill ställa i seminariet på fredag, säger Pelle Sundelin.

Vad tycker du själv?

– Haha, jag är ju part i målet. Men jag tror ju på de här gårdarna där många människor möts. Präster möter lärare, Ikeaanställda eller någon annan, säger han. På fredag klockan 15 börjar seminariet om stiftsgården där biskoparna KG Hammar, Christina Odenberg och Antje Jackelén närvarar. Moderator är programledarprofilen Anne Lundberg. Detta evenemang kräver föransökan.

På lördagen blir det stor familjedag med tipspromenader, ponnyridning och en utställning om stiftsgårdens historia med start klockan 11. Klockan 16 sker en gudstjänst i det fria. Samtidigt som Pelle Sundelin tittar tillbaka på 20 år ser han också framåt. Då berättar han vad stiftsgården inte ska bli.
– Vi har en konkurrent, Ystad saltsjöbad. Vi ska inte bli som dem. Det blir inget vattenspa här. Däremot har vi ett andligt spa. Vi kan bli ännu bättre på mjuka värden, säger han.